



KBC Senioren Brugge

e-mail: kbc seniorenbrugge@gmail.com
website: kbc seniorenbrugge.be



Nieuwsbrief 04 - 2023

INHOUD

- Voorwoord
- Programma 2023
- Uitnodiging herfstwandeling op 21 september
- Uitnodiging lezing professor Jean Paul Van Bendegem op 11 oktober
- Aankondiging Banket KBC Senioren Brugge op 28 oktober
- Verslag Zomerwandeling Aartrijke op 29 juni
- Personalia
- Prikbord – Mededelingen
- Forum
- Column “Happy Belgium”



Voorwoord

Beste leden,

Komkommertijd heet dat dan, maar het bestuur heeft toch niet stilgezeten. Er is ondertussen verder gedacht en gewerkt aan de uitbreiding en de versterking van ons team, de nieuwe website is gelanceerd en ons programma 2024 wordt voorbereid. Even wat toelichting.

In onze vorige nieuwsbrief konden we al met heel veel genoeg aankondigen dat onze bestuursploeg uitgebreid wordt met Dirk Standaert en Patrick De Keer. Ondertussen mogen we met Ivan Vandesteene een derde versterking verwelkomen. Met deze 3 nieuwe krachten brengen we ook nieuwe accenten, nieuwe inspiratie en een verbreding in ons programma en onze werking. In de loop van de volgende 2,5 jaar zullen 4 van de huidige bestuursleden hun mandaat beëindigen maar hun opvolging en daarmee de continuïteit van het bestuur is nu al in grote mate verzekerd. Uiteraard worden de nieuwe mandaten nog ter goedkeuring voorgelegd aan de Algemene Vergadering in januari 2024.

De aangekondigde nieuwe website is op 21 juni 'live' gegaan en dat verliep quasi rimpelloos. De site biedt een eigentijdse "look and feel" en we hebben nu ook een professionele technische ondersteuning. Ondertussen zijn er ook nog wat verfijningen en aanvullingen aangebracht, bijvoorbeeld wat betreft het automatisch openen van bijlagen en er zijn ook overkoepelende menu-items voor Sofo, Cera en KBC toegevoegd. Verder in deze nieuwsbrief vind je daar nog wat meer over.

Terug naar de komkommertijd. Nog niet zo heel lang geleden organiseerden we nauwelijks activiteiten in juli en augustus. Senioren werden namelijk geacht op reis te gaan of voor de kleinkinderen te zorgen. Laat ons met dat eerste te beginnen. Vakantie en reizen in de volle zomer wordt door onze generatie stilaan zo veel mogelijk vermeden. Grote drukte, diverse extreme weerfenomenen, van hitte tot stortbuien, en natuurlijk de onfatsoenlijk hoge prijzen zijn voldoende argumenten om voor een andere periode te kiezen. Kleinkinderen opvangen, in werkelijkheid trouwens veel meer dan dat, is voor elke oma en opa een absolute topprioriteit. Voor kleinkinderen zijn opa en oma wellicht de eerste helden die ze leren kennen. Laat ons echter wat realistisch blijven. Het aantal leden-grootouders dat 2 maanden voltijds met die opvang bezig is, zal wellicht bijzonder klein zijn.

Op basis van deze overwegingen ziet het bestuur voldoende ruimte om in de toekomst ook in juli en augustus ons aanbod meer te stofferen. We zijn daar trouwens enkele jaren al geleden voorzichtig mee gestart en we zagen telkens een heel ruime respons. Volgend jaar proberen we dus om nog enkele bijkomende zomeractiviteiten aan te bieden. Veel leesplezier met onze "komkommer-editie"

Freddy

Activiteitenkalender (versie 01/08/2023)

In elke nieuwsbrief en in de [agenda](#) op onze website vind je de meest recente versie van ons programma. Dit is een voortschrijdende planning die aangevuld of aangepast wordt naargelang de organisaties concreet ingevuld worden. Denk eraan jouw persoonlijke agenda aan te passen.

augustus	donderdag 17 augustus donderdag 31 augustus	Zomer-BBQ (inschrijving afgesloten) Fietstocht (namiddag)
september	dinsdag 5 september donderdag 7 september donderdag 21 september	Daguitstap Nausicaa en Saint-Omer: volgeboekt Petanque Herfstwandeling Ardooieveld
oktober	woensdag 11 oktober zaterdag 28 oktober	Professor Jean-Paul Van Bendegem over "Humor" Banket 2023
november	woensdag 15 november donderdag 30 november	Voorstelling Zuid-Afrika door Freddy Slabbinck Culturele daguitstap Mariemont - Charleroi
december	maandag 4 december woensdag 13 december	Creanamiddag thema "Kerst" Kerstfeest, optreden van de groep Astrid Troubadour

Contactgegevens KBC Senioren Brugge

GSM: 0497 42 85 96

Mail: kbc senioren brugge@gmail.com

Website kbc senioren brugge.be

Post: Koolkerkse Steenweg 194 8000 Brugge

Uitnodiging Herfstwandeling Ardooieveld op donderdag 21 september



Deze keer trekken we richting Ardooie voor de Ardooieveld-wandelroute. De totale afstand is ongeveer 8 km. Deze route leidt ons voorbij het kasteel van Ardooie. Je maakt kennis met de groenterijke omgeving en kan genieten van enkele fraaie panorama's. Daarna trekken we het Provinciedomein in. Met zijn bos, vijvers en kaarsrechte dreven heeft het de allure van een park. We verpozen ook even in cafetaria 'De Keunepupe' om daarna verder te wandelen tot aan de parking.

Praktisch : Start om 13.30 u op de parking 't Veld, Provinciaal Domeinstraat, 8550 Ardooie (kruispunt met Kasteelstraat). [Interactief plan](#).

Inschrijven door overschrijving van 5,50 euro per persoon op rekening BE11 4747 1460 0148 van KBC Senioren Brugge met vermelding 'Ardooie'. Inschrijven vóór 13 september 2023.

Voor info of problemen Rita Spegelaere 0495 58 45 31

Uitnodiging lezing professor Jean Paul Van Bendegem op woensdag 11 oktober

Humor: wat, waarom en hoe valt er te lachen?

De lezing heeft als voornaamste bedoeling een verkenning te presenteren van wat humor is, welke verschillende vormen van humor er bestaan, wat de effecten zijn van humor op mensen (maar ook bij chimpansees en bonobo's), welke betekenissen de lach kan hebben en, als sluitstuk, het filosofisch meest uitdagende onderwerp: waar liggen de grenzen van de humor, aangenomen uiteraard dat er zulke grenzen zijn? Zoals men van een filosoof mag verwachten zal het onderwerp na de lezing veel complexer geworden zijn dan ervoor!

Jean Paul Van Bendegem, geboren te Gent op 28 maart 1953 is licentiaat in de wiskunde en doctor in de wijsbegeerte. Hij was buitengewoon hoogleraar aan de Vrije Universiteit Brussel voor de vakken logica en wetenschapsfilosofie en deeltijds gastprofessor aan de Universiteit Gent.

Deze lezing gaat door op woensdag 11 oktober om 14 uur in Wijkcentrum 'De Xaverianen' (Polyvalente Zaal A), Xaverianenstraat 3, Sint-Michiels Brugge. Ruime parking onder het gebouw. [Klik voor het interactief plan](#)

Inschrijven door overschrijving van 1,50 euro per persoon op rekening BE11 4747 1460 0148 van KBC Senioren met mededeling "Jean-Paul Van Bendegem". Inschrijven vóór 5 oktober.

Info : Annick Vandekeere 0474 95 11 65

Aankondiging Banket KBC Senioren Brugge op zaterdag 28 oktober

Op vandaag genieten we van een heerlijke en deugddoende vakantieperiode. En zo vliegt de tijd voorbij! Zo ook komt ons jaarlijks banket met rasse schreden naderbij.



Graag dus nu reeds **zaterdag 28 oktober 2023** reserveren in je agenda. De definitieve uitnodiging met heel wat meer gegevens zoals menu, deelnameprijs, werkelijke prijs, uiterlijke inschrijvingsdatum, ... volgt in de eerste weken van september.

We kunnen je nu al verklappen dat het zoals elk jaar een zeer hartelijk, gezellig en blij weerzien wordt. We kijken er naar uit om samen met jou te genieten van een verrukkelijk aperitief, een lekker feestmenu, een overheerlijk dessert en vooral ook van de vele verhalen van nu en toen.

Ook zien we je graag op onze activiteiten van de komende maanden en hopen uiteraard je zeer talrijk te mogen verwelkomen op 28 oktober 2023!

Met sympathieke groeten
namens het voltallig bestuur.

Verslag Wandeling Baron De Maerepad op 29 juni



Er was regen voorspeld, zelfs met onweer. Snel wat eieren naar de Arme Klaren gebracht en zie, het werd weliswaar een zonloze maar toch droge tocht. Enkel een klein buitje zorgend voor een frisse bosgeur vlak voor de start, kon de 36-koppige groep wat verontrusten.

De start vond plaats aan het neogotische kasteel d' Aertycke dat gebouwd werd tussen 1869 en 1871, in opdracht van Baron de Maere (1826-1900). De baron was een waterbouwkundige en havenpromotor van de haven van Zeebrugge.

Wandelend rond de vijver bereikten we het boothuis met een prachtig zicht op een van de meest romantische kastelen van Vlaanderen. Wat verderop, op het einde van een smal pad, ontdekte men in de verte op een kunstmatige heuvel, de begraafkapel met de familiegrafkelder van de familie de Maere d' Aertycke. De tocht zette zich verder door jong bosgebied op smalle paden en zelfs een oude 'kerkewegel' richting Wijnendale waar we stijgend via een oplopende grote lus konden genieten van mooie vergezichten. We kwamen op de grens tussen Ichtegem en Torhout, waar bij helder weer de kustlijn zelfs duidelijk zichtbaar zou zijn.



Een koppel inktzwarte glanzende volbloeden met veulen trokken de aandacht van menigeen en werden vereeuwigd op vele smartphones. Via het centrum van Wijnendale, met zijn Sint-Jozefskerk in neo-romaanse stijl, bereikten we langs een steile trap de 'Groene 62'. Deze wandel- en fietsweg was vroeger (vanaf 1867) een 22 km lange spoorweg tussen Oostende en Torhout. In 1984 veranderde 'Spoor 62' in 'Groene 62'.

We volgden enkele kilometers deze spoorwegbedding tot aan het oude station van Wijnendale, nu de horecazaak "Wijnendale-station". Hier verwelkomden ze ons met pannenkoeken en koffie. Na deze welgekomen break vervolgden we onze weg, eerst nog even 'Groene 62' en iets verder een nieuwe doorsteek richting kasteelpark. Wandelend langs de vijver met mooi zicht op de voorkant van het kasteel passeerden we iets verderop de mammoetboom (een zeer oude Douglasspar) en vlak voor de parking een in het groen verscholen ijskelder, bevolkt met vleermuizen. Onder een plots opkomende lichte motregen beëindigden we dan deze 8,2 km lange tocht. Een mooie natuurwandeling.

Erik

Personalia

Welkom aan onze nieuwe leden

Luc Quinteyn	Koksijde	28/06/2023
Bart Seys	Brugge	26/06/2023
Greet T'Jonck	Leffinge	26/06/2023
Yannick Deconynck	Koksijde	26/06/2013

Prikbord - Mededelingen

Onze nieuwe website

Misschien nog even aandacht voor de aanpassingen aan de bovenste menubalk waar je de overkoepelende items die voor alle kringen identiek zijn, kunt raadplegen.



Uiteraard hebben we alles zo ruim mogelijk getest maar dat is geen evidente zaak. Er zijn tal van apparaten in omloop: PC, laptop, tablet, smartphone en dan zijn er ook de diverse browsers om nog maar te zwijgen over de talloze individuele instellingen. Het is altijd mogelijk dat we iets over het hoofd gezien hebben. Als je problemen ondervindt of vragen hebt, laat het zeker weten per mail aan kbc senioren brugge@gmail.com

Langetermijnsparen

Een tip van ons lid Guido Huysmans: 'waarom niet pensioensparen na je 65? Laat het bedrag van het LTS uitrekenen door een KBC-medewerker. Voor elke euro die je erin steekt krijg je ongeveer 30 eurocent terug via de belastingen. Wel afsluiten voor je 65 bent. Ik denk dat vele medewerkers (of partners) hier ook niet van weten. Na tien jaar is het ook vrij en je bent ook niet verplicht elk jaar te storten.'

Facebook

Onze kring heeft een besloten facebookgroep [FB-club Senioren KBC Brugge](#). Deze groep met ondertussen reeds 167 leden staat open voor (opbouwende) commentaren en eigen berichten en foto's van de leden. Zo vormen we een actieve en hechtere community.

Ook het bestuur zal deze **FB-club** voortaan meer actief gebruiken voor foto's en korte commentaren op voorbije activiteiten en desgevallend voor een dringend bericht in afwachting van een officiële mailing die niet altijd zo heel snel mogelijk is. Lid worden van deze groep heeft dus naast het creëren van verbinding tussen de leden ook praktische voordelen.

Het lidmaatschap is **exclusief** voorbehouden aan de leden van KBC Senioren Brugge en hun levenspartner. Daarover wordt gewaakt door de beheerders van de groep. Buitenstaanders kunnen onze berichten en foto's niet zien. Heb je al een Facebook-account dan kan je meteen aansluiten door bovenstaande link aan te klikken en enkele korte vragen met 'Ja' te beantwoorden, uiteraard naar eer en geweten. Heb je geen Facebook-account, zend dan een mailtje naar kbc senioren brugge@gmail.com. Je ontvangt dan een korte handleiding hoe je een zeer eenvoudig administratief en veilig profiel kan aanmaken op Facebook waarmee je dan ook kan aansluiten bij de FB-club.

→ Meer info bij Jacques Vandist, medebeheerder FB-club: vandist.jacques@gmail.com

Tenniskring KBC Brugge: tennis en padel



TKBC Brugge is een club waar alle collega's van KBC Holding en (klein)dochtermaatschappijen die graag een balletje slaan, welkom zijn. Maak kennis met het recreatieve evenals het sociale karakter van de KBC Tenniskring. Alle personeelsleden van de KBC-groep en hun gezinsleden, dwz: alle bedienden, agenten, gepensioneerden enz... van de KBC-groep, hun partner en/of inwonende kinderen tot 25 jaar kunnen lid worden van de personeelskring. Voor een zeer democratische prijs 20 EUR per persoon, wordt het volgende aangeboden:

- gedurende het winterseizoen tennissen op de indoorterreinen van het Gistelehof in Gistel op zaterdagmiddag van 14 uur tot 17 uur.
- TC Brughia in Brugge Sint-Kruis op zondagavond van 18 uur tot 21 uur via vrij reserveringssysteem.
- gedurende het zomerseizoen organiseren we een beperkt aantal activiteiten.

- Er kan nu ook **padel** gespeeld worden in het Gistelehof in Gistel op 1 van de binnenterreinen tussen 15 uur en 16 uur 30. Dus ook bij regenweer kan er gespeeld worden. Er kan een Padel racket en/of ballen gehuurd worden ter plaatse.

Interesse ? Neem een kijkje op www.tkbc.be

Forum

Onze nieuwsbrief staat open voor leden die een niet-commercieel initiatief, project, artistiek evenement, sociaal doel of dergelijke, willen voorstellen aan onze leden. Wil je iets publiceren, stuur een mailtje met de nodige info naar kbc seniorenbrugge@gmail.com.

Helaas deze keer geen berichten, komkommertijd



Column: Happy Belgium

Nationale feestdag. Neergeploft in een luie zetel ben ik benieuwd wat 'Spektakel 21 juli 2023', 'Happy Belgium' zal brengen. Vooral de woorden 'spektakel en Belgium' zijn meer dan een lokkertje. Het schouwtoneel dat wij hier, in het land van melk en honing, vooral op politiek vlak steevast als 'dagschotel' geserveerd krijgen, is toch een zevensterrenniveau waard. 'Hoop doet leven' zong ooit Will Tura en vol verwachting was het uitkijken hoeveel 'sterren' de muzikale verrassing zou krijgen. Voor de 45 meter hoge triomfboog in het Jubelpark onthulde zich het podium. En daar werden de eerste compromissen gesloten.

Als borrelhapje werden wij door zegge en schrijve, 2 vrouwelijke en 2 mannelijke presentatoren verwelkomd. Vanuit uit het noorden werd het een duo. Te weten: Peter Van de Veire (VRT1) die destijds in een periode van volwassen onbezonnenheid zichzelf nogal 'onomwonden' blootgaf. Als aanhangsel was het een zekere Kat, die bekendheid heeft verworven via Dries Mertens (gemaal en ex-Rode Duivel). Die Kat, neen niet Kate het icoon van KBC Mobile, mocht rondfladderen en iets zeggen in naam van Play4. Een sponsor staat ook op zijn strepen. Vanuit het zuiden waaide Joëlle Scoriels (La Une) over en wat het oosten betreft was dit Volker (BRF).

Een 'multi-gediversifieerd' muzikaal buffet. Even dacht ik op 'Ketnet' te hebben afgestemd want een zekere Camille omringd door rondspringende decorstukken zong daarbij een aartsmoeilijke tekst ♪En ik dans als Rihanna na-na...na-na...na-na♪. Als klap op de vuurpijl en hoogtepuntje (letterlijk althans) werd zij door haar dienaren als het Vrijheidsbeeld van New York de lucht ingeprikt. En toen zag ik het licht in de duisternis. Camille spiegelde zich aan haar idool Rihanna. Die gaf in februari 2023, gedurende halftime van de 'Super Bowl', een voorbeeld van hoe men het publiek kan bespelen. Camille, een raad van tante Kaat, blijven oefenen.... De Koninklijke familie klapte beleefd in de handen.

De hyperactieve en impulsieve zanger Daan (fan van Serge Gainsbourg) bracht een duet met de roodharige Axelle Red. Het werd één van haar tophits: 'Sensualité'. Oorspronkelijk was de titel ervan 'Sexualité', maar dit was te expliciet. Maar waarom geen ode brengen aan Jane Birkin en Serge Gaingsbourg met hun zuchtzingend liefdeslied, dat een internationale tophit werd: 'Je t'aime...moi non plus'. In vele landen werd deze topper verboden onder de 21 jaar. Hedendaags is dit 12 jaar. Ook het Vaticaan liet zich niet onbetuigd en gooide dit uit het leven

gegrepen lied in de ban van de kerk. Als eerbetoon zou het mooi geweest zijn wanneer Daan en Axelle kreunend ♪Je t'aime... je vais et je viens...♪ brachten. En dan als achtergrond dansers onze ex-prins Laurent van Saksen-Coburg, (gsm op zak steken!), die samen met Wendy Van Wanten het wereldrecord tegeldansen breekt. En waarom was Salvatore Adamo niet uitgenodigd om op te treden. Waren zij bang dat hij 'Paola Dolce Paola' zou zingen als ode aan de moeder van Filip? Dit zou de kers op de taart geweest zijn. Een tsunami van oorverdovend applaus, ritmisch handgeklap en gejuich zou over Brussel uitgerold zijn, maar wellicht niet van het koningshuis. Banbliksems komen later.

Het moment van glorie deelde Polle Pap (Paul Michiels) zichzelf toe. Zo blij als een kind dat hij nog eens mocht optreden, schreed hij houterig het podium op, zijn armen half gespreid en met een blik van 'ik zag, ik kwam en ik overwon'. In 20 seconden tijd benadrukte hij dat hij tweemaal tot driemaal toe de hand had geschud van Filip. Maar Polle Pap lustte er nog meer pap van en hij richtte hij zich tot Mathilde waarbij hij verkondigde dat zij de mooiste vrouw van de wereld was. Ergens rinkelde een belletje en hij voegde er snel aan toe de mooiste koningin van deze aardkloot. Na zijn muzikaal intermezzo en een deuntje op zijn mondharmonica verdween hij zo stijf als een hark achter de coulissen. Volgend jaar mag Mathilde meedoen aan de verkiezing 'Miss Wereld voor koninginnen'. Polle Pap zal in de jury zitten.

Het dessert? Een surprise van de chef. Tijd voor een inge oefend 'verlicht' moment. Filip, Mathilde en hun nakomelingen werden uitgenodigd om op de scène te komen. Het was niet voor niets de nationale feestdag en daarenboven zat Filip 10 jaar op de troon. Enerzijds 'noblesse oblige' en anderzijds kon hij zijn P.R. wat aanscherpen. Een beetje beduusd, schoorvoetend en met een blik van 'hier ben ik niet graag' stond hij voor de micro. Hij sprak een paar gebruikelijke dankwoorden en plots dacht hij aan koning Willem Alexander der Nederlanden. Zijn armen schoten halfstok de lucht in: 'Happy Belgium'. De toeschouwers wisten niet wat er gebeurde en hij vuurde nu iets luider 'Happy Belgium' af. Hij had beter 'Oh la la la c'est magnifique' of 'The sound of music' gesteund door zijn familiaal zangkoor te berde gebracht. Een oorverdovende reactie zou er zeker gekomen zijn.

Alexander De Croo, uiteraard ook aanwezig, trok het dossier naar zich toe. In zijn achterhoofd had hij een dubbele agenda. Hij trad resoluut naar voor en showde aan Filip hoe hij het moest doen. Met een stem als had hij precies 4 festivals en een raveparty achter de rug kraste hij: 'Waar is dat feestje...Hier is dat feestje' en vervolgde met 'Tous ensemble... 'Tous ensemble...'. Goed voor het imago dacht hij en er verscheen een zelfvoldane grijns op zijn gezicht. Tot slot, iedereen naar het vogeltje kijken en "allemaal schoon lachen" dixit Peter Van de Veire. Hij had beter 'cheese' gezegd, dan zou eenieder het verstaan hebben. En wat speelde er in het achterhoofd van onze eerste minister Alexander. Zijn adagio? Voor de verkiezingen in 2024 komt er slechts één partij op. De politiekers van al de bestaande en nog te vormen partijen in 2023/24 zullen dit wel na vijf minuten goedkeuren en vastleggen in een met bloed, getekend decreet. Naam van de partij: 'EBE' staat voor EIGEN BELANG EERST! Hun 'kleur' wordt gekozen, verwerkt en weer te vinden in een lied dat, met aangepaste tekst, klaargestoomd wordt na het betalen van royalty's aan Miguel Wiels, componist van 'Alle kleuren van de regenboog'. Stemming in 2024 zal niet nodig zijn. Eerste minister wordt... eenmaal raden.

Gil. Roos